

## הנדון: טיול bdk-1203 להודו ונפאל בתאריך 4.12.15

ברצוננו להעלות על נס - טיול שיצא מטעם חברת פגסוס בלווי המדריכה עליזה ברזני בתאריך 4.12.15.

לפני היציאה לטיול היינו מלאי חששות לצאת לטיול הנ"ל הן מבחינת סניטציה, מזון וצפיפות, מתוך שמועות שהגיעו לאוזנינו בארץ.

מיד עם תחילת הטיול החששות האלה פגו לחלוטין וזאת אך ורק מכוח הסבריה של המדריכה עליזה ברזני.

הסבריה המקיפים והמפורטים של המדריכה שלוו בסיפורים מרתקים ריתקו את כל יושבי האוטובוס. על אף שלעתים היינו תשושים מהאינטנסיביות של הטיול, לא יכולנו לוותר על ההסברים. המדריכה עליזה עמדה שעות מרובות על רגליה, למרות העייפות, לא הסכימה לוותר ואנחנו ישבנו פעורי פה לנוכח הסבריה, הידע הפנומנלי שהפגינה, תוך שהיא נוטעת בנו את האהבה להודו, לתרבותה, לארכיטקטורה המופלאה של המקדשים השונים, אדיבות התושבים וקבלת האורחים על אף כל המצוקות והקשיים בהם שרויים.

אף כי טיילנו בעבר במספר רב של טיולים מאורגנים, לא נתקלנו בעבר במדריכה שמשקיעה כל נפשה וכל מאודה בהסברים כל כך מפורטים, מרתקים ומרגשים. אשר השקיעה רבות כל כך גם מחוץ לשעות הטיול בסיוע לכל מי שהיה זקוק לכך תוך שהיא דואגת באסרטיביות שבה, כי בקשתם של המטיילים תתמלא לאלתר. תוך שהיא יודעת לאתר את המכנה המשותף בקבוצה.

יש לציין כי הודות למדריכה, לחברת פגסוס ולקבוצה המטיילת הטיול עבר בהנאה מלאה, אפס תקלות, אשר מנעו בזבז זמן מיותר ואפשרו מיצוי מלא של הטיול והנאה מלאה ממנו.

חברת פגסוס התברכה במדריכה יוצאת דופן שאנו כאמור לא נתקלנו בכמוה. ונשמח לצאת לטייל אתה שוב בעתיד.

עבר חודש מסיום הטיול ואני שלא האמנתי לפני הטיול, כי אומר מה שאני כרגע אומר, **אני מתגעגע להודו** וזאת הודות למדריכה עליזה.

נסיים בברכה מהמקורות: בזמנו אלוהים ציווה על גדעון להילחם במדיין, גדעון שלא היה איש מלחמה והיה הצעיר באחיו פקפק ביכולתו לצאת למלחמה, אלוהים אמר לו בתגובה: "לך בכוחך זה והושעת את ישראל". אין ספק כי הפסוק מתאים למדריכה עליזה שבכוחה זה מושיעה את המטיילים מברות לגבי הודו.

תודה לחברת פגסוס ולמדריכה עליזה על הטיול המהנה ועל ההפתעות הנעימות. אין ספק כי קיבלנו תמורה מלאה ואף מעבר לכך עבור כספינו ונברך אתכם ואת עצמינו שניפגש בטיולים הבאים.

בברכה: רחל ואבי ליברמן.